

BIJBELSTUDIE 1

HOOP HEBBEN

Deze Bijbelstudie is bedoeld voor kringen of groepen in een gemeente.

DOEL VAN DE STUDIE

Na afloop van deze studie:

- Ben jij je bewust van de hoop die in jou leeft
- Ken jij de Bijbelse betekenis van 'hoop'
- Heb je het geleerde omgezet in een concrete actie naar medegelovigen

Je kunt pas hoop delen als je zelf hoop hebt en hoop ervaart in je leven. Met deze studie hopen we je jou te enthousiasmeren om aan te haken bij de 'Er is Hoop'-campagne. Kijk eens op agape.nl

INTRODUCTIE VAN HET THEMA

Hoop is een bekend, maar soms ook best een abstract begrip.

1. Waar denk je aan bij het woord hoop? Welke associaties heb je?

2. Ken je een Bijbeltekst over hoop?

BIJBELSE HOOP

Wanneer mensen spreken over hoop gaat het vaak om zinnen als *"Ik hoop op mooi weer"* of *"Ik hoop dat ik slaag"* of *"Ik hoop op God"*: hoop kan van alles betekenen. Volgens het woordenboek is hoop: *"de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden"*. Hoop geeft, als we het zo lezen, geen zekerheid. Nee, je weet het niet; je hoopt erop.

Laten we met elkaar kijken wat de Bijbel over hoop zegt en wat hoop betekent voor Gods kinderen.

Lees [Hebreeën 11:1](#) - "Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien".

We lezen hier een heel cryptische omschrijving van 'geloof'. Misschien vraag jij je ook wel af: wat is het nu? Is geloof een grondslag en overtuiging? Of is geloof alles waarop we hopen en wat we niet zien?

3. Wat is geloof voor jou? Een grondslag en overtuiging, of iets wat je niet ziet? Of allebei?

4. Kun je met voorbeelden uit je eigen leven iets meer hierover vertellen?

5. Hieronder zie je een blauwe lijn tussen de begrippen 'ik hoop het' en 'ik weet het'. Op welke plek op deze lijn zet je jouw geloof? Licht je antwoord toe als je dat wilt



Ik hoop het

Ik weet het

TWIJFEL

Soms is je geloof zeker en je overtuiging rotsvast. Dan weer twijfel je, heb je vragen of worstel je met God. Beide kanten horen bij geloof. Sterker nog: dit is wat geloven is. Lees Romeinen 8:18-25.

ACHTERGROND

Als Paulus schrijft over "het lijden van deze tijd" dan heeft hij recht van spreken. In 2 Korintiërs 4 kun je lezen over het lijden dat Paulus zelf heeft ondergaan. Paulus is verdrukt en vervolgd, ter aarde geworpen en voortdurend aan de dood overgeleverd. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan die keer dat Paulus werd gestenigd in de stad Lystra. Paulus en Barnabas werden daar aangezien voor de goden Hermes en Zeus. Later komen een aantal Joden die de volksmenigte ompraten. Paulus wordt dan gestenigd, de stad uitgesleept en

voor dood achtergelaten. Dat heeft Paulus meegemaakt. En we kunnen ook denken aan de doorn in het vlees waar hij over spreekt. Wat het was, zal wel nooit helemaal duidelijk worden, maar dat het *lijden* meebracht in het leven van Paulus, dat staat wel vast.

6. Wat betekent lijden voor jou?

7. Probeer het Bijbelgedeelte uit Romeinen 8 voor jezelf te begrijpen door het in een paar zinnen samen te vatten.

Paulus schrijft over de hoop voor de schepping en hoop voor de kinderen van God (vs21).

8. Waaruit bestaat deze hoop?

9. Wat betekent dit voor jou, in jouw leven?

SUGGESTIES VOOR HOOP VOOR DEZE WEEK

We geven je graag een aantal suggesties om zelf meer hoop te krijgen of om hoop te delen. Kijk welke bij je past en gebruik ze. En vul natuurlijk gerust de lijst aan met jouw eigen ideeën.

Hoop voor deze week

- Ik schrijf een kaart om iemand hoop te geven
- Ik besluit om God meer te vertrouwen wat betreft
- Ik ga bewust genieten van het goede wat God geeft, zoals de natuur, mijn familie, vrienden
- Ik zet een lied van hoop in de groepsapp van mijn gemeente
- Ik stop met tobben over

_____ en vraag of
_____ mij daarbij wil helpen.

- Ik schrijf deze tekst op en leer hem uit mijn hoofd:

Meer hoop nodig? Lees [20 inspirerende bijbelteksten over hoop](#).

Verlang je ernaar om de hoop die Jezus geeft door te geven? Kijk op www.agape.nl voor inspiratie en tips.

TOT SLOT

Bedankt dat je deze Bijbelstudie hebt gevolgd. Hopelijk heeft het je geïnspireerd, aan het denken gezet over hoop en sta je nu te popelen om hoop te delen met anderen. Veel zegen daarbij!

We zegenen jullie met woorden van eeuwige, blijvende hoop waar we naar uitkijken. Want terwijl we leven in deze wereld en onze hoop delen:

“zijn wij in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus.” - Titus 2:13

Onze hoop is uiteindelijk gevestigd op een *Persoon*, Jezus Christus. Dankzij Hem is er altijd, blijvende hoop!