

# BIJBELSTUDIE 2

## HOOP DOORGEVEN

Deze Bijbelstudie is het vervolg op Bijbelstudie 1: 'Hoop hebben' en is bedoeld voor kringen of groepen in een gemeente.

### DOEL VAN DE STUDIE

Na afloop van deze studie:

- Ben je gemotiveerd om de Hoop die in jou is door te geven in jouw omgeving
- Weet jij welke manieren passen bij jouw persoonlijkheid
- Heb je samen met de groep een brainstormsessie gehad over concrete plannen op hoop door te geven in jullie omgeving

Je kunt pas hoop delen als je zelf hoop hebt en hoop ervaart in je leven. Met deze studie hopen we je jou te enthousiasmeren om aan te haken bij de 'Er is Hoop'-campagne. Kijk ook eens op [www.agape.nl](http://www.agape.nl) (klik op Er is Hoop) voor ideeën en advies voor deze campagne.

Lezen: 1 Petrus 3:15

“Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.”

1. Ben jij bereid om je de “verantwoorden”? Heb jij het verlangen om anderen over Jezus te vertellen?

---

---

---

---

---

---

---



2. Welke emoticon past hierin bij jou? Waarom?

---

---

---

---

---

## GEBED

Lezen: 1 Petrus 1:3-5

Wat zeggen deze verzen over de christen, dus over jou?

3. Wat heeft God de Vader voor jou gedaan?

---

---

---

---

---

---

---

4. Wat heeft God nu voor jou in petto?

---

---

---

---

---

---

---

5. Wat doet God nu voor jou?

---

---

---

---

---

---

---

## LEVEN IN HOOP

Door Gods genade “leven jij en ik in hoop”. Dat is heel wat anders dan “je hebt hoop gekregen of “je bent een hoopvol persoon”. Je identiteit als kind van God is: een *leven in hoop*.

Wat een verschil met mensen die God niet kennen! Zij kunnen best hoopvol zijn en positief in het leven staan, maar zij zijn niet een “leven in hoop” *geworden*.

Misschien denk je nu: “Dat beleef ik allemaal niet zo.” Je voelt je niet altijd zo hoopvol, je hebt soms twijfels of je worstelt met God. In de vorige Bijbelstudie hebben we gezien dat het geloof de zekerheid is van wat men hoopt. Gods beloften en het werk van Jezus Christus zijn *niet afhankelijk* van hoe jij je voelt. Gods beloften staan als een huis. Vanuit die zekerheid mag jij zeggen: “Ik leef in hoop, namelijk de zekerheid van vergeving en het

eeuwige leven.” En het mooie is: hoe meer je leeft en handelt vanuit deze zekerheid, des te meer zal jouw gevoel en beleving “op één lijn komen” met de zekerheid van je geloof.

### JA MAAR...

- “Ik durf niet over mijn geloof te vertellen.”
- “Ik weet zo weinig van de Bijbel.”
- “Ik weet niet zeker of ik een kind van God ben.”
- “Ik moet zelf nog zoveel leren en groeien.”

### IN GROEPJES VAN TWEE

Kies één van de hierboven genoemde bezwaren en werk deze verder uit.

---

---

---

---

---

---

---

Zelfs in het doorgeven van de hoop van het evangelie zijn we vaak nog teveel op onszelf gericht: mijn geloof, mijn woorden, mijn onzekerheid, mijn zonden en falen.

Wat gebeurt er als je je gaat richten op God zelf: de leiding van de Heilige Geest, zijn rust en zekerheid, zijn woorden door jou heen, zijn genade en grootheid?

### HOE DAN?

Goed nieuws: God kan jou prima gebruiken zoals jij bent. Introvert of extravert; prater of doener. God vraagt jouw beschikbaarheid, zijn Geest helpt jou bij de rest.

### EVANGELISATIESTIJL

Vertel elkaar je primaire en secundaire evangelisatiestijl.

Je hebt de test nog niet gedaan? [Maak de evangelisatiestijltest](#) alsnog deze week om te ontdekken welke manier van hoop doorgeven bij jouw persoonlijkheid past.

6. Wat vind je van de uitslag? In hoeverre helpt dit jou bij het doorgeven van Hoop van het Evangelie?

---

---

---

---

---

---

---

### HOOP VOOR MIJN STAD OF DORP

Denk als groep hardop na over hoop doorgeven in jullie stad of dorp. Niets is te gek in deze brainstormsessie, dus kom maar op met je ideeën!

Als gemeente/kring kunnen wij hoop doorgeven door:

---



---



---



---



---



---

### EN NU VERDER

Kies één of twee van de hierboven genoemde ideeën en werk deze verder uit. We hebben een voorbeeld gegeven om je op gang te helpen.

Hoop uitdelen door	Middelen	Mensen	Stap 1	Stap 2
<b>Open kerkdag</b> <b>VOORBEELD</b>	Ons gebouw Knutseltafel Koffie en koek Foto-collage Bord met rebus Uitnodigingsflyers	Arie (koster) Margreet (koffie en koek) Diana (knutselen kinderen) Ontvangers: 2 mensen vragen Fien: leuke aankleding zaal Pim: foto-collage van activiteiten Wie voor rebus? (makkelijke prater vragen) Flyers: Menno?	Datum prikken; toestemming van raad vragen; plan schrijven: wat is ons doel? Hoe gaan we dat doen? In coronatijd: hoe zijn we corona-proof?	Bellen met Arie Vragen: Margreet, Diana, Fien, Pim, Menno en ?

--	--	--	--	--

**AFSLUITING**

Wat is jullie volgende stap?

---

---

---

---

---

---